



Ons kapelke

Na een tijd van heel hard werken
Kwam ons minikerkje klaar
Waar de mensen eens van droomden
Werd in enkele maanden waar

Door het werk van gouden handen
Steeds paraat in weer en wind
Is dit oord tot stand gekomen
Antonius werd ons aller vrind

Een plek om even uit te rusten
Van de stres van alle dag
Of een kaarsje aan te steken
Antonius knipoogt en hij lacht

Laat ons deze plek behouden
Voor ons latere nageslacht
Dat dan de mensen zullen zeggen
Dit hadden we van de "Slek" verwacht



Id Broen